

Heren C – 14/10/2018 - Rotselaar

Aantal deelnemers : 12

Aantal kilometers : 65,2

Gemiddelde snelheid : 27,4

Hoogtemeters : 200

"Superlatieven"

16 graden Celsius was het in de schaduw toen ik vertrok. Volop zomertenuue dus en in het heenrijden mocht ik al wiertje zuigen bij Jan VL van de A's die me al direct klaarstoomde voor een stevige rit.

Een volle speelplaats deze keer aangezien de drie groepen samen vertrekken. Enkele C's waren al gaan stemmen maar de meerderheid had zijn burgerplicht nog niet vervuld. Aanwezig waren Helen, Bruno, Felix, Roland, Claire, Kevin, Ronny, Hendrik, Raf, Philippe, ikzelf en -net te laat- Borre. Kevin trok van in den beginne de groep er stevig door. Met snelheden boven de dertig wisten we dat hij in goede vorm zat. Het was dan ook in een stralend herfstzon dat we Meerbeek achter ons lieten en in de Kerselarenstraat naar rechts afsloegen. Een stevig kopwindje liet ons direct voelen dat het geen plezierritje ging worden.

Geen probleem voor de meesten en even later reden we vlot door Veltem richting Tildonk. Er was met de kiezing relatief veel volk op de baan dus het was in de centra regelmatig oppassen voor de vele fietsers en zondagsrijders. Voor we het wisten waren we halfweg en werd in Heikant een 5 minuten pauze georganiseerd om de banaan te verorberen. Verderop, net voor Betekom kozen we het pad naast de Demer en hier konden we de teugels lossen. Langzaam maar zeker werd er een tandje bijgestoken. Bruno kwam aan kop rijden en ook Ronny B gaf een streepje gas bij. Uiteindelijk kwam ook Raf de kopgroep vergezellen. Al die mankracht kon er echter niet voor zorgen dat Claire haar plaats in de eerste 3 moest opgeven. Het haantjesgedrag dreef ons richting 46 km/u maar ze bleef goed volhouden om uiteindelijk nog over te nemen en -ik denk- samen met Kevin en Bruno te finishen. Een mooie prestatie die ik alleen maar vanop afstand kon bewonderen want mijn kaarsje was al op een laag pitje aan het branden. Ik moest mijn meerdere erkennen en kwam in het tweede groepje met 'Raf en Ronny' in Werchter aan.

Daarna volgde er een verschroeiend tempo (weer van Kevin en Claire) dat pas in Wespelaar werd onderbroken omdat het gat te groot werd met de achtervolgers. Na de korte stop werd er wat minder hard gereden en bleef de groep samen tot in Nederokkerzeel. Een korte spurt bergop en de prijzen waren verdeeld. Een verdienstelijke Kevin, die trouwens heel de rit op kop reed, mocht met de titel gaan lopen. De rit werd in 't Onzent afgesloten waar de warme choco rijkelijk vloeide. De waard was zelfs zo vriendelijk om gratis een foto van het gezelschap te nemen.



Ps: Fé gaat nog naar alle C's een mail verspreiden voor het etentje dat betaald moet worden voor 05/12/18. Schrijf het in de agenda.