

Heren B – 1/01/2018

Nieuwjaarsrit Aarschot

Na een korte nacht – of na een lange oudejaarsnacht 't is hoe da ge 't noemt – verzamelden 6 heren en 1 dame op de speelplaats in Meerbeek voor een ritje richting Aarschot. De voorzitter kwam om 9u15 een kiekje nemen van de olijke bende: Nils, Philippe W, Marc DV, Helen, Dimitri, Kinebiker en Filiep. Er werden handen geschud en kussen uitgedeeld op het nieuwe jaar.



In de beginfase namen Marc en Kinebiker de boel op sleeptouw. Ook Philippe en Nils brachten nadien een duit in het zakje, doch Marc bleef vooraan ten alle tijde de draaischijf van het gebeuren. Dimitri reed ook vandaag opnieuw 500 meter op kop. Helen pedaleerde achteraan de groep comfortabel in haar elektrische ligfiets en zag dat het snel vooruit ging.

Philippe moest uiterlijk om 13u in Hasselt staan bij zijn mama'ke. Dus hebben wij hem – zoals beloofd bij de start – om 11u28 keurig afgezet aan de Schuur, zodat hij om 11u30 thuis was. De Schuur noch 't Onzent waren open, en dus dropen wij ontgoocheld af. 70 kilometer in weer en wind... voor niks eigenlijk 🍷