

[artikel gegrepen uit de wekelijkse ritverslaggeving op het Blossom Forum]

[auteur: Filiep Vandekerckhove]



Heren B – 30/09/2018

Sluitingsprijs Kortrijk-Dutssel

Deelnemers: 37

Afstand: 82 km

Gemiddelde: 29,1 km/u

We sluiten het seizoen af met liefst 37 deelnemers vandaag, waaronder 1 dame : Annemie. Het was voor het eerst ijsig koud bij de start. Mario zijn thermometer gaf 1,5°C aan tijdens het ochtendgloren. Er werd duchtig tempo gemaakt, onder meer dankzij het gebruikelijke kopwerk van o.a. Zondagsrijder Jan T, Bruno VR, Eddy VDS en de wederom fenomenale Luc VDP.

De vooraf uitgestippelde rit werd helemaal vervormd vandaag door allerlei omstandigheden. Improvisatie tot in het gaatje, maar het ontbrak ons helemaal niet aan plezier en vertier.

Eddy M. deed het peloton een eerste keer stoppen na de kasseien van Korbeek-Dijle, want hij meende problemen te hebben met zijn velg. Vals alarm denk ik want we reden zo opnieuw verder. Daarna was er eetpauze en een klein oponthoud voor Luc W. want hij reed een spaak over. Dirk VC trok de spaak los alsof het niets was en Luc W. reed de rit gemakkelijk uit.

Luc VDP was opnieuw outstanding: hij reed vanaf halweg kilometers lang aan de leiding tot hij richting Holsbeek abrupt en ostentatief de pijp aan Maarten gaf. Luc is steeds méér van grote meerwaarde in ons peloton, en absoluut niet alleen omwille van zijn krachtpatserij op 2 wielen.

Héél even moest baankapitein Yves ingrijpen bij een tempoversnelling bergop van Antoon L, maar de rode kaart bleef op zak. Commedia dell'arte waar de voorwacht van het peloton rijkelijk van smulde.

Komende van Wijgmaal ging de brug in Tildonk naar omhoog en in plaats van te wachten reden we door naar de varkensboer zodat een kleine finale langs de vaart zich onverwacht aandiende. Er werd bijzonder laat gedemarreerd, maar in het oog van de vaste camera kon wielerminnend Vlaanderen zien dat Dimitri in de sprint aan het langste eind trok.

Bruno VR hield de troepen nadien zo compact mogelijk maar richting 't Atrium in Meerbeek was het hek van de dam. Volgens mij – vanop de achtergrond gezien – was Dimitri opnieuw de snelste van de meute met Marnix in zijn zog.

In 't Atrium was er al véél volk voor de sluitingsreceptie, en iedereen genoot van de babbel, de pistoleekes en de dranken. Bedankt Bestuur voor alweer een mooie receptie!

Voor de Heren B is het startuur simpel te onthouden vanaf komende zondag en gedurende de ganse winter: 9u00 !