

Heren A – 28/10/2018 – Langdorp

Aantal deelnemers: 10 (dacht ik) + Ronny Cavendish een 20-tal km

Afstand: 74 km

Gemiddelde snelheid: 34.2 km/u

Hoogtemeters: 286

Weer: licht bewolkt/3-4°/NO 3-4

Opmerkingen: <https://www.youtube.com/watch?v=23ORU2CZ5K4>

Traject: Meerbeek-Veltem-Winksele-Herent-Wijgmaal-Wilsele-Holsbeek-Kortrijk/Dutsel-Nieuwrode-Gelrode-Aarschot-Langdorp-Gijmel-Baal-Tremelo-Werchter-Haacht-Tildonk-Relst-Nederokkerzeel-Kwerps

Wie tekende vandaag allemaal present? Tim, Chris, Jorge, Jan VL, Werner S, Werner M, Gerrit, Dimitri, Luc VE, Ronny Cavendish (van Wijgmaal tot Aarschot) en ikzelf Peffer.

De afsluiter van het seizoen, waarbij het (voor mij persoonlijk verguisde) winteruur opnieuw zijn intrede deed, zou in frisse omstandigheden afgehaspeld worden, maar er werd continu een stevig tempo aangehouden, opdat niemand kou zou lijden.

In Wijgmaal passeerden we het B-peloton en Ronny Cavendish profiteerde ervan mee te glijpen tot op de Aarschotse Ring waar hij na +/- 70 km afgelegde kilometers huiswaarts keerde (Molenbeek-Wersbeek).

Keerpunt Langdorp, waar met de noordoostenwind op de snuit een gemiddelde van 32.2 km/u te noteren viel en waar Kinebiker zijn roots liggen overigens, lag vandaag ideaal om tijdens de terugreis van wind in de rug te kunnen genieten. Al is genieten een relatief begrip, want de snelheid werd het tweede gedeelte logischerwijze opgedreven.

De epiloog van deze jaargang was uiteindelijk een vrij vlakke rit, al zaten er toch nog enkele knikjes in waarvan het Rot, de Rillaarse Baan en de Balenberg het bekendst in de oren klinken. De wat steilere Abrikozenstraat lieten we letterlijk en figuurlijk links liggen omwille van wegenwerken.

De meesten vertoefden kort- of langstondig vooraan vandaag, maar Chris heeft volgens mij veruit het meeste kopwerk opgeknapt. Ook Jorge, Tim, Luc, Gerrit en Jan staken geregeld hun neus aan het koude venster.

Chris, die ons eerder nog met een stevige streep door Tremelo had geloodst en zich vervolgens achterin wat verscholen had, stak in de finale het vuur aan de lont net na de oversteek aan Camping Zorro in Relst. Langs de smalle, bochtige Stokstraat werd zelfs een piek bereikt van meer dan 50 km/u. Daar scheurde het pelotonnetje dan ook.

Aan garage Driessens bleven we nog met een zestal over. Nadat man in vorm, Tim, er ook enkele snokken aan had gegeven, sloeg hij de beslissende kloof halverwege de Kwerpseweg. Ingetogen zoals we hem kennen, kraaide hij onder de Kwerpse kerktoren opnieuw victorie vóór Chris en Gerrit die me op de streep nog een podiumstekje afsnoepte. Luc en Jan vervulde de top-6.

Donderdag volgt op Allerheiligen de eerste winterrit. Volgens de kalender zou dit om 9u30 moeten zijn (B's om 9u00). Onze ploegkapitein zal het exacte aanvangsuur nog bevestigen, maar 9u30 vind ik alvast een prima uur voor winterritten.