

DAMES A : 3-DAAGSE NEERGLABBEEK...

Van vrijdag 16 juni t.e.m. zondag 18 juni 2017 waren de Dames A (waaronder ook enkele heren) aanwezig in Neerlabbeek voor hun jaarlijks driedaags fietsweekend. Place to be was het Orshof, een Kempische boerderij gelegen aan de rand van de Solterheide. Op het domein is een hotel, restaurant en seminariecentrum gevestigd.

(Tekst: Maggy Liekens)



Vrijdagochtend 9u, verzamelen aan de kerk van Meerbeek. Gerda en Victor, Godelieve en Cyriel, Maggy en Sille tekenen present. Veronique en Hendrik hebben ons later op de dag vervoegd. Vertrekkensklaar met de auto, stelde iedereen op vraag van Gerda zijn GPS in en wijle weg!

We waren Meerbeek nog niet uit of madam deed al moeilijk op Cyriel zijn GPS. Ze zag het niet zitten om Meerbeek te verlaten ☺ Geen

probleem: ons koppel had de nodige weg-ervaring en wist dat het in Limburg te doen was. De laatste kilometers lieten ze zich op sleeptouw nemen en aloude gezegde 'samen uit, samen thuis' werd dan toch bewaarheid!

Geen tijd te verliezen want Gerda had een stevige rit van +/- 80km voorzien richting Maaseik. Geen hoogtemeters, wel stevig wind tegen!

Rond 13u en na laaaang wachten in het geboortehuis van "Jan & Hubert Van Eyck" kregen we dan toch iets te eten. Rare kwieten die Limburgers: Sille bestelde maatjes en kreeg een bord oesters...

Rond 17u waren we terug in onze oase van groen en rust. Jarige Cyriel trakteerde ons op een verfrissende pint nèt voor Hendrik en Veronique ons vervoegden. 's Avonds nog een lekker 3-gangenmenuutje en iedereen was voor de eerste dag voldaan. Maar, op tijd ons beddeke in want de volgende dag staat de koninginnenrit op het programma.

Zaterdag 10u. Onze baankapitein Gerda en rode lantaarn Victor geven het startschot naar Neerpelt 105km verderop.

Snelle Hendrik werd vlug teruggefloten door madam: hare vélo wou niet mee! De mecaniciens van dienst had haar ketting er niet goed opgelegd ☺ Victor was van de partij en loste het euvel snel op, zodat we konden vertrekken. Via de kanalen reden we naar Lommel waar we in de jachthaven onze hap en tap konden gebruiken.





Op de terugweg even een discussie: knooppunt 245, is dat nu linksaf of rechtdoor?!? Gerda koos het rechte pad, de rest zat fout...

's Avonds een welverdiend 4(!)-gangenmenu en laat op de avond is Veronique toch nog even de nooduitgang gaan inspecteren op de kamer van Victor en Gerda. Je weet maar nooit... ;-)

Zondag. Beginnen met een heerlijk ontbijt onder de stralende zon buiten in den hof. Daardoor begon iedereen bijzonder goedgehumd aan onze laatste trek richting Peer: 72km.

Een vlotte dag met om 16u een flinke afsluiter en een dikke merci aan Gerda en Victor om de voortrekkersrol op zich te nemen. En bedankt aan iedereen voor het fijne gezelschap!

Tot slot nog even op specifieke vraag: Hendrik heeft zich braaf en koest gehouden!